



Beste vrienden

Kunt u het zich voorstellen? Een Arabische kerk zoekt een plekje om samen te komen en een Nederlandse kerk zegt: Kom maar in ons gebouw. Je mag het gratis gebruiken en we willen jullie graag dienen! Wat een gastvrijheid voor nieuwe gemeenten, die groeien onder asielzoekers en andere 'nieuwe Nederlanders'. Het is één van de voorbeelden waar ik over schrijven mag in een brochure, die SOFAK samen met SKIN Rotterdam, Connecting Churches en Kerken voor Kerken uitgeeft en waarin meer voorbeelden staan van hoe Nederlandse kerken gastvrijheid kunnen bieden aan nieuwe internationale kerken. De brochure moet een handvat gaan bieden voor Nederlandse kerken, die geconfronteerd worden met de vraag of ze hun ruimten willen delen met een internationale of migrantenkerk. In onze volgende nieuwsbrief hopen we meer te kunnen vertellen over deze nieuwe brochure.

Ook voor de nieuwe kerken is het niet altijd makkelijk. Soms is er interne verdeeldheid. Daarbij moeten we niet vergeten, dat bijvoorbeeld een 'Arabische kerk' een heel breed begrip is. Want kom je uit Marokko of uit Egypte, uit Syrië of uit Tunesië? Er zijn grote onderlinge verschillen. Een tekst die mij aansprak vindt u in Efeziërs 4: 3, waar staat 'Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft'. We hoeven dus geen éénheid te maken, want de éénheid is gegeven door de Geest. We moeten die éénheid wel bewaren: er zuinig op zijn. Daarom pleit ik er graag voor, dat we een internationale kerk die bij ons aanklopt niet zien als een potentiële huurder, maar als broeders en zusters, waar we in éénheid mee verbonden zijn.

In onze laatste bestuursvergadering mochten we weer steun verlenen aan een aantal kerken. Een kerk in Rotterdam vroeg om hulp om de vrijwilligers, die zich het hele jaar belangeloos inzetten eens echt te verwennen; een nieuwe gemeente vroeg om steun voor het betalen van de huur, enzovoorts. We vinden het fantastisch om er voor hen te mogen zijn. Dat kan alleen door uw steun en gebed.

Helaas moesten we afscheid nemen van onze penningmeester, Yoseph Wolday. Hij heeft een beroep gekregen van een Eritrese kerk in Engeland. We zijn dankbaar voor zijn inzet voor SOFAK en we zijn blij, dat Jan Willem van Bruggen zijn taak als penningmeester wil overnemen.

Een hartelijke zegengroet,

Ds. Hans Eschbach

Voorgangersconferentie 13 mei: Umoja

Migrantenkerk met beide benen in de buurt!

We willen u van harte uitnodigen voor een bijzondere conferentie in Amersfoort voor zowel migrantenkerken als Nederlandse kerken. Het gaat om handvatten hoe je een kerk bent die hoop brengt in de samenleving, waarbij je gebruik maakt van de eigen mogelijkheden die je van God hebt ontvangen.

SOFAK organiseert dit in samenwerking met TEAR. De conferentie is unieke kans om samen God te aanbidden, te bidden met veel verschillende culturen en te leren over Umoja. Umoja is een proces dat gebaseerd is op twintig jaar ervaring in Afrika en Azië. Het



EEN INITIATIEF VAN TEAR & PRESENT

brengt hoop, eigenwaarde en verandering aan kerken en gemeenschappen. De training wordt gegeven door Bill Crooks en Jackie Mouradian, die veel internationale ervaring hebben met Umoja. Het woord Umoja is Swahili en betekent saamhorigheid. Duizenden kerken en een veelvoud aan mensen zijn gezegend door Umoja. Het heeft hun geholpen om hun eigen mogelijkheden te ontdekken. Ze kijken niet meer naar wat ze niet hebben, maar naar wat er wel is. Verder is er ruimte voor lofprijzing en zijn er 2 sprekers Felix Asare uit Den Haag en Ola Asubiaro uit Rotterdam.

13 mei van 09:30–16:00, Albert Schweitersingel 69, Amersfoort. De kosten zijn 10 euro (inclusief lunch) en aanmelding is mogelijk via info@sofak.nl. Voor verdere informatie zie www.sofak.nl

Even voorstellen: Encuentro con Dios Almere

Ik ben Nico van Diepen één van de 5 bestuursleden van Encuentro con Dios Almere. We zijn een Spaans georiënteerde Pinkstergemeente die open staat voor alle culturen. De spreektaal is Spaans, de diensten worden vertaald in het Nederlands.

Als kerk zorgen we voornamelijk voor de Spaanstalige migranten; voornamelijk op geestelijk gebied en wij geven advies, vertaling, gebed, richting en hulp waar nodig is. Van Sofak hebben we ook begin 2016 hulp gehad om ons te steunen in een project. We zijn hier dankbaar voor.

Wat doen we?

We hebben een missie om de mensen bij Christus te brengen zodat Christus in hen leeft. We hebben de visie om 190 kerken te openen in 190 landen. Dit is gebaseerd op de volgende waarden: Liefde, karakter, een gezond leven, eerlijkheid en goedheid. Ons doel is: God aanbidden, het redden van de verloren mens en het opbouwen van de gelovigen. We zijn een familie gezegend met de glorie van God en verbonden met het uitbreiden van zijn koninkrijk op deze aarde.

De praktijk?

We hebben gedurende week drie diensten.

Een woensdagdienst voor genezing en aanbidding, vrijdagavond een jongerendienst en op zondag de zondagsdienst. We

maken gebruik van vele activiteiten om mensen met elkaar in contact te brengen en ook zo het gebouw en God te leren kennen. Er is een groep die jong gelovigen begeleid om verder te komen en een leiderschapscursus om zo weer nieuwe leiders op te leiden. Onze kracht is éénheid in het woord van God.

Zoals Jezus ons heeft voorgeleefd, de goedheid, de liefde van hem overbrengen bij onze bezoekers.

~ We zijn een familie gezegend met de glorie van God en verbonden met het uitbreiden van zijn koninkrijk op deze aarde. ~



Ik vind het zeer prettig om het woord van God te kunnen brengen bij de mensen. De één voor de eerste ontmoeting met God, voor de ander een versteviging van het vormen van het karakter van Jezus in hem of haar.

Ik ben God dankbaar dat ik hier mijn steentje kan bijdragen.

Gods zegen aan u,

Nico van Diepen,
Encuentro con Dios Almere

Comité van Aanbeveling

Ds. Atze van den Broek
Ds. Jan Eerbeek
Drs. K. Ferrier
Dhr. P. Kits

Drs. Dick Koning
Ds. Ing. Klaas van der Kamp
Dhr. J-P. Samsom
Ds. Anne de Vries
Ds. Dick Westerkamp

Korte Missie

Sofak werkt aan de groei van jonge migrantenkerken in Nederland tot een zichtbare plek binnen hun gemeenschap en bekendheid in christelijk Nederland.